

Højkonjunktur og udfordringer

Til eftertanke:

Hvordan var det mon at være "et ganske almindeligt menneske" i løbet af 1960'erne?

Sammenlignet med i dag - hvordan formede folks tilværelse sig dengang?

Arbejdet? Fritiden? Boligen? Køkkenet? Film? Mad? Penge? - alt sammen i forhold til i dag?

Til kritisk overvejelse:

Petersen & Petersens artikel **Velfærdsstatens udfordringer** stammer fra en bog, der er udgivet i 2004.

Ved nærmere eftertanke synes jeg, at den virker forældet. Tiden er gået. Forholdene er ikke (længere) som de beskriver. Den samfundsmæssige virkelighed har forandret sig. Eller hva'?

Betyder disse to punkter det samme i dag som i 2004?

- Der er en betydelig grad af indkomstudligning
- Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedets parter har en ganske særlig funktion i den danske velfærdsmodel

Se figuren nederst på side 2:

Forstår du alle kasserne?

Hvad betyder i denne sammenhæng fx:

- Øgede forventninger?
- Tilskyndelser til at arbejde?
- Individuel ansvarlighed?



Fabriksarbejde ved samlebåndet var typisk kvindearbejde. De hjemmegående husmødre var en stor arbejdskraftreserve, som der i høj grad blev brug for i 1960'ernes og de tidlige 1970'eres økonomiske højkonjunktur. Men med ringe eller ingen uddannelse var mange kvinder henvist til noget af det lavest betalte arbejde. Timelønnen kunne hæves ved akkordarbejde, som til gengæld var fysisk og psykisk nedslidende. Kvindernes bidrag til familiens indtægt var ofte nødvendigt for at betale lån og afdrag på parcelhus, bil, tv eller andre af de nye statussymboler